

*Wanneer ge verdrietig zijt  
blik dan opnieuw in uw hart  
En ge zult zien dat ge weent  
om wat U vreugde schonk  
Kahlil Gibran*

Dankbare herinnering aan

Lieve Verlinden

Zij werd geboren te Mortsel op 29 juni 1951  
en is aldaar onverwacht van ons heengegaan  
op 12 december 2008.

---

De familie dankt u voor uw medeleven.