



Dankbare herinnering aan

**Livine VERMEULEN**

Weduwe van  
**Frans DECKERS**

Zij werd geboren te Emblem op  
19 juli 1908 en overleed te Boechout in  
het rusthuis St.-Mathildis op 16 juli 1994,  
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

---

De familie dankt U voor uw medeleven.  
Onze speciale dank aan de directie en al  
het personeel van het rusthuis St.- Mathildis  
voor de liefdevolle zorgen.  
Ook onze dank aan het personeel van het  
Wit-Geel kruis die haar gedurende vele  
jaren thuis hebben verzorgd.

Rust nu maar uit.  
Je hebt je strijd gestreden.  
Je hebt het meer dan moedig gedaan  
wie kan begrijpen wat je hebt geleden  
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Je leed in stilte,  
wij begrepen het niet steeds.  
Je glimlach en je handdruk  
vertelden ons van je liefde,  
je goedheid en je tederheid.

Wij hielden van je,  
zo deelden we je leed.

Nu ben je thuis,  
thuis bij de Heer.