



Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Rosalia
VERSCHAEREN

Weduwe van de Heer
Petrus ROOSEMEYERS

Zij werd geboren te Lier op
17 juli 1913 en overleed aldaar
in het St.-Elisabethziekenhuis op
23 april 1998, begeleid door de
gebeden van de Heilige Kerk.

Ons moeke is naar de hemel gegaan,
eenvoudig en stil,
zoals ze altijd is geweest.
Minzaam en vriendelijk voor
allen die haar kenden.
Heel lang heeft zij bij ons
mogen blijven.
Haar gedachtenis zullen wij met
achting bewaren.
Het leven is haar niet ontnomen
maar in een beter veranderd.
Lief moeke, wij vergeten U nooit.

Haar dochter en zoon danken U voor uw
gebed en uw blijken van medeleven.
Tevens danken zij de direktie en al het
personeel van het Rusthuis Avondvrede te
Boechout voor hun liefdevolle zorgen.