

Vroom aandenken van

Johan VERVLiet

op 31 maart 1974 *Burchem*
van ons heengegaan.

6. 11. 1951 hier

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
Niemand sterft voor zichzelf alleen.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer.
Of we leven of sterven, Hem behoren wij toe.

Romeinerbrief 14

De zekerheid dat Johan's naam geschreven
staat in Gods hand en dat vader zaliger z'n
jongen in de armen heeft, moge ons de nodige
troost schenken.

Dank voor uw gebeden.