



Vrome en dankbare herinnering aan

de Heer Jozef VERVOORT

Oudstrijder 1940-1945

echtgenoot van mevrouw Julia Peeters

Hij werd geboren te Boechout op 14 maart 1912 en overleed aldaar op 4 december 1981.

Mevrouw Jozef Vervoort-Peeters

De heer en mevrouw

Robert Heremans-Vervoort en kinderen

danken u oprecht voor uw steun,
gebed en woorden van troost in
deze pijnlijke dagen van rouw.

Zijn hart hing niet aan uiterlijk vertoon. Wat hij zei had de diepere klank van bezinning, vaak van humor, maar een kwetsend woord heeft hij nooit gesproken. Trouw was hij, eerlijk in woord en daad, en zo door en door goed dat allen zijn vriendschap als een verrijking hebben ervaren.

Zijn dood kwam plots en totaal onverwacht. Wij zouden U nog zo graag in ons midden hebben gehouden. De Heer besliste er anders over. Uw aardse taak was volgens Hem volbracht en Hij heeft u die ons zo dierbaar waart voor altijd bij Hem genomen.

Hoe droef zijn heengaan ook was, wij zijn de Heer van dood en leven dankbaar voor dit stoere leven van onvermurwbaar plichtsgevoel.