



Dankbaar gedenken wij

Mevrouw Maria VLOEBERGH

weduwe van
de Heer Floran THYS

geboren te Boechout op 4 december 1902 en
godvruchtig overleden te Kessel in het
St. Jozefrughuis op 5 december 1984,
gesterkt door de ziekenzalving.

Het doet pijn. De ene wonde is nog niet
geheeld en opnieuw worden wij geraakt. Zes
maanden geleden moesten wij op onverwachte
wijze afscheid nemen van vader en nu is
ook moeder van ons heengegaan. Man en
vrouw die samen door het leven zijn gegaan
zijn mekaar gevolgd op de weg naar de Heer.

Wij kunnen begrijpen dat het plotse heengaan
van vader, die voor haar zo onmisbaar was,
het wankel gestel van moeder zo heeft af-
getakeld, dat ook voor haar het einde nabij
was. Wij allen die haar in haar leven nabij
waren, danken haar bij haar heengaan voor
alles wat zij, samen met vader, voor ons
gedaan heeft en voor ons betekende.

Wij zullen hen beiden steeds blijven geden-
ken.

Mijn goede kinderen, sinds het heengaan
van vader was ik geheel afhankelijk gewor-
den van u. Ik wil u dan ook heel gemeend
danken voor de zorgen waarmee u mij de
laatste maanden hebt omringd. Moge het u
gegeven zijn dit afscheid moedig te aanvaar-
den en moge uw verder leven, ondanks alles,
toch nog heel wat geluk brengen.
Dank u nogmaals voor alles.

Mijn goede familieleden en vrienden wil ik
thans nog danken voor de genegenheid die
ik steeds mocht ervaren. Moge het ook u
verder goed gaan.

Ook het personeel van het St. Jozefrughuis
wil ik nog danken voor de goede zorgen
aan mij besteed.

Op vrijdag, 4 januari 1985 te 18.30 uur tijdens
de kruisweg, gevolgd door de eucharistievie-
ring, bidden wij nogmaals voor onze duur-
bare overledene.

In deze ogenblikken van rouw
zijn uw blijken van deelneming en gebed
voor ons een echte steun en troost.
Hiervoor danken wij U oprecht.
Jozef en Louisa SMOUT - THYS en verdere
families.

KESSEL, 10 december 1984.

Begr. - Crem. A. VAN DYCK (koster)
Liersesteenweg 86, Emblem tel. 480 19 40