



Dankbaar aandenken aan

mevrouw

Edith VROOM

Lid OKRA St.-Jozef - Mortsel

weduwe van de heer

Willy VAN CAMP

geboren te Lier op 3 oktober 1930
en overleden te Wilrijk
(Sint-Augustinusziekenhuis)
op 14 september 2006,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Je stond steeds klaar voor ons.

Niets was teveel gevraagd.

Je leven was één en al toewijding.

Je hield zielsveel van ons, dat merkten we
dag in, dag uit aan zeer veel kleine dingen.

Je optimisme, je blije lach en je liefdevolle
attenties hebben ons gedurende al die
jaren zo gelukkig gemaakt.

Je gaf ons een gevoel van zekerheid en
steeds konden we met onze zorgen bij jou
terecht.

Ga nu lieve mama, bomma - en wees
gelukkig met papa, bompapa.

We zullen je heel erg missen,
elke dag opnieuw.

Rust nu zacht en zorg voor ons.

*De familie dankt u voor
uw blijken van medeleven.*