

Mijn kind, leef in God, en bid voor mij zolang ik leef.



Duurbaar aandenken aan de

Jongeheer Roger WILLEMSEN

zoontje van Mijnheer en Mevrouw

G. Willemsen-Van Aken

*geboren te Antwerpen de 25 april 1955, en aldaar
overleden in het Stuyvenberggasthuis op 20 juli 1959.*

Bij zulke slagen, o God, valt het hart stil in onze boezem, als een stormwind rukt Gij dit kind weg dat zo dierbaar was, en toch zien onze betraande ogen dankbaar naar U op, omdat Gij aan ons kind gegeven hebt wat wij zelf zo dikwijls voor hem aan U vroegen; alles wat goed en zalig is" en zonder den harden strijd gekend te hebben mag het nu al jubelen bij hen die in het Evangelie genoemd worden «Zalig de zuiveren van harte, want zij zullen God zien»

God gaf, God nam, Gods name zij gezegend

Het geen een moeder troosten kan, die weent,
noch vriend, noch vreemde weet daar van, o neen!
't Is God die slaat, 't is God die troost,

't is God die alles doet;
er is zo veel dat «goedheid» heet,

maar God alleen is goed.

G.G.

De Familie dankt zeer hartelijk voor de blijken
van deelneming.