



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Narda WILS

weduwe van de Heer

Stan VAN EESTER

Lid van Ziekenzorg Vremde

geboren te Lichtaart op 31 mei 1914
en rustig ingeslapen te Morsel op
3 oktober 1999, gesterkt door
de H. Sacramenten der zieken.

De familie dankt u
voor uw blijken van medeleven.

Speciale dank voor de goede zorgen
aan het personeel van Residentie Maeyerhof.

Bomma,

met die titel spraken we je de laatste jaren
steeds aan. Een titel waar je fier op was, en
terecht. Nu moeten we afscheid van je nemen.
Een afscheid dat ons zwaar valt, maar toch
dankbaar voor de vele jaren dat we je bij ons
mochten hebben, dankbaar voor alles wat je
voor ons gedaan hebt, dankbaar voor alles wat
je in ons leven hebt betekend. Een leven dat je
niet gespaard heeft, maar waar je je steeds hebt
doorgeslagen, zonder opgeven, onvermoeibaar.
Maar je wereld werd steeds kleiner, tot er de
laatste maanden niet veel meer overbleef dan
een schemerzone, waarin alle begrip van tijd,
ruimte of herkenning weggevallen was. In die
schemerzone ben je zachtjes van ons
weggegaan. Ga nu maar rusten Bomma, je hebt
het verdiend. In ons hart blijf je echter bij ons,
ook al zien we je niet meer. We blijven je
gedenken.