

Omdat zijne ziel Gode aangenaam was, daarom heeft Hij hem beproefd en zich gespoed hem in 't midden zijner dagen tot Hem te roepen en te beloonen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
den Eerwaarden Heer

Pieter Jozef Frans WOUTERS

Priester gewijd te Mechelen den 2 Juni 1928
Coadjutor te Ransberg den 28 Juni 1928
Onderpastoor te Haacht den 20 Sept. 1928
Onderpastoor te Boechout den 5 Mei 1939
geboren te Oosterloo (Geei), den 21 September 1901 en zeer godvruchtig overleden te Mortsele in de St Jozefskliniek op 28 November 1943, versterkt door al de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Een zeer verdienstelijk priester heeft ons verlaten: vriend van klein en groot, kracht-dadig in het betrachten zijner plichten, stichtend en geëten in de beproeving.

Bemide Parochianen van Bouchout, gij weet hoe ik van den eersten dag af mij bij u den ganschen tijd gedragen heb, den Heer dienende met alle ootmoedigheid; hoe ik nooit heb nagelaten u alies te verkondigen wat uw geloof en uwe liefde tot God en O.H.J.C. kon opwekken. Wat gij van mij gehoord en gezien hebt, doet dat en de God van vrede zal met u zijn.

Duurbare Broeders en Zusters, hebt dank voor uwe liefde en zorgen; de dood scheidt ons doch de liefde blijft onze harten vereenigen. Bid den wij voor elkander, en **gij, mijn Broeder en Kozijs-priesters**, gedenkt mij aan 't altaar des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!
(300 d. afl.)

De Familie bedankt.