



## IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN

De Heer Camiel DE SNYDERS,  
De Heer Jozef WUYTS,  
De Heer en Mevrouw Lucien BURM-DE SNYDERS en hun dochter,  
De Heer Weduwnaar Frans VAN LOO-WUYTS, zijn kinderen, schoondochter en kleinkind,  
De Heer en Mevrouw Albert ROSAERT-WUYTS en hun zoon,  
De Heer en Mevrouw Louis WUYTS-SMITS, hun kinderen en schoonkinderen,  
De Heer en Mevrouw Marcel DE KESEL-WUYTS en hun kinderen,  
De Heer en Mevrouw Gustaaf PEL-WUYTS,  
De Heer en Mevrouw Jozef WUYTS-SMITS en hun kinderen,  
De Heer en Mevrouw Albert WUYTS-EECKHOUT en hun zoon,  
De Heer en Mevrouw Jos HENDRICKX-WUYTS en hun kinderen,  
De Heer en Mevrouw Jos VAN DESSEL-WUYTS en hun zoon,  
De Heer en Mevrouw Theophiel MATTHYSSENS-DE SNYDERS,  
hun zoon, schoondochter en kleinkind,  
De Heer en Mevrouw Jozef KRAAI-DE SNYDERS, hun kinderen, schoon- en kleinkinderen,  
De familie WUYTS  
De familie DE SNYDERS

vervullen de droeve plicht U het overlijden te melden van zijn teergeliefde echtgenote, hun beminde moeder, schoon- en grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

MEVROUW

# Maria Joanna WUYTS

echtgenote van de Heer Camiel DE SNYDERS

geboren te Vremde (A) op 3 januari 1920, overleden te Antwerpen (St. Elisabethgasthuis)  
op 26 oktober 1965.

## Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken

U wordt beleefd verzocht de plechtige lijkdienst bij te wonen, welke zal plaats hebben op zaterdag 30 oktober te 9 uur in de kerk van de H. Andreas [Waaistraat].

De familie verenige ten huize, Plantinkaai 7 te 8.30 uur.

Vrienden en kennissen in voornoemde kerk.

De begrafenis heeft plaats op het Schoonselhof.

**WEES HAAR IN UWE GEBEDEN INDACHTIG**

Antwerpen, 27 oktober 1965.