

*Het is tijd, ik moet nu gaan.
Ik zal geen afscheid nemen.
Kijk naar me uit in de regenbogen, hoog in de lucht.
Als de zon weer opkomt en de hele wereld nieuw is
kijk dan naar me uit en hou van me
zoals ik van jullie heb gehouden.*

Paul Bresseleers

weduwnaar van Aline Van de Brande

Hij werd geboren te Boechout op 15 december 1932
en ging onverwacht van ons heen in WZC Cantershof
te Hove op 5 maart 2023.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne,
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op
maandag 13 maart 2023 om 11.00 uur
in rouwcentrum "In het Avondrood",
Kerkstraat 98 te Mortsel.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.45 uur.

De urne zal thuis een mooi plekje krijgen.

Dit melden u met droefheid:

Walter en Angelica Bresseleers - Slabbekoorn

zijn kinderen

Iris Bresseleers
Niels Bresseleers
Fien Bresseleers

zijn kleinkinderen

Zijn broer, zus en schoonzus
Zijn neven en nichten.

*Met bijzondere dank aan dokter Bols en al het verzorgend
personeel van WZC Cantershof te Hove
voor de goede en liefdevolle zorgen.*

Rouwadres:
Familie Paul Bresseleers,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
2640 Mortsel - Liersesteenweg 120.