

God gaf, God nam, Gods naam zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN

## Heer JOZEF de NECKER

echtgenoot van Mevrouw ANTOINETTE de KIEN

Chirurg

Oorlogsvrijwilliger. Oudstrijder 1914-1918.

Vuurkruiser, vereerd met meerdere eretekens.

Geboren te Dendermonde, op 3 februari 1895 en  
godvruchtig overleden te Veurne op 27 december 1962,  
voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. (Lucas)

Wat gij aan de minste der mijnen doet, dat hebt gij  
aan mij gedaan. (Mt.)

Hij minde God en ook de mensen.

In eenvoud en in dienaarschap,

Door 't beste wat hij had te schenken

Zijn kunde en zijn wetenschap.

Met nobele bescheidenheid heeft hij ononderbroken  
40 jaren lang, als man van de wetenschap, zijn zware  
plicht vervuld, de lijdende mens onbaatzuchtig te helen  
en bij te staan.

« Kiest onder u kloeke mannen uit en gaat, geeft de  
vrijheid weder aan uw broeders, wapent U en zijt  
vaardig, want beter is het voor ons te sterven in de  
strijd, dan het onheil van ons volk en ons heiligdom te  
aanschouwen. » (Boek der Machabeërs.)

Als vrijwilliger stelde hij in 1914 zijn leven in dienst  
van het vaderland. Zwaar gekwetst kwam hij uit de  
oorlog terug. Met ere droeg hij zijn invaliditeit, als  
teken van zijn oprechte liefde tot het vaderland. Zijn  
vuurkruisers, zijn oud-wapenbroeders, waren hem lief.

« Ik heb den goeden strijd gestreden, ik wacht slechts  
op het loon dat mij weldra geworden zal. » (St. Paulus)

Een schoon en edel leven is plots afgebroken. Ver-  
trouwd met de dood, heeft de dood hem verrast, maar  
steeds bereid om het loon dat hem wacht in ontvangst  
te nemen, want rechtschapenheid en eerlijkheid waren  
hem duurzaam.

Dierbare echtgenote, heb dank voor uw liefde en  
trouw, zoek troost bij uw geliefde kinderen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn  
fierheid, verdubbelt uw genegenheid voor uw bedroefde  
moeder.

Beminde familieleden, oud-wapenbroeders en vrien-  
den, hebt dank en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!  
(300 d. afl.)

Mevrouw Joseph de NECKER,

Vrederechter en Mevrouw J. WYSEUR-de NECKER  
en kinderen,

De Heer Louis de NECKER en Juffrouw Irène BUYS,  
zijn verloofde,

bedanken voor uw bliken van  
christelijke deelneming.