

Dankbare herinnering aan

Emiel de PAEPE

Echtgenoot van
Maria TRUYTS

Hij werd geboren te Boechout op
2 juni 1913 en overleed te Lier
in het St.-Elisabethziekenhuis op
17 januari 1995, gesterkt door
het H. Sacrament van de zieken.

Gij hebt de Heer vervoegd. Die slag
heeft ons diep geraakt, doch de ze-
kerheid dat gij bij Hem steeds op ons
zult neerzien en ons zegt : "Ik zal niet
helemaal sterven" zal ons de kracht
geven ons leed te dragen.

Mijn lieve echtgenote, dank de goede
God, mijn lijden was kort. Weest niet
bedroefd.

Ons huwelijk was een verwantschap
van ziel tot ziel. Zielen scheiden niet.
Zij triomferen over de dood.

Zijn echtgenote,
zijn kinderen en kleinkinderen,
danken U voor uw medeleven.